

Skjalden

Helligtrekonger d. 6. januar 2015:

Her er min version af historien bag Helligtrekonger:

De hellige tre konger, eller vise mænd fra Østerland, tog tolv dage om at rejse til Bethlehem for at besøge det lille nyfødte Jesus-barn i sin krybbe. De ankom derfor med deres tre berømte gaver på netop d. 6. januar.

Denne dag markerer afslutningen på julen, selvom mange private hjem allerede har afsluttet julen ved at pille julepynten ned og gøre klar til nytår og hverdagen igen.

Der har været tilknyttet flere traditioner i forbindelse med Helligtrekonger, som fakkeloptog, krybbespil, udklædninger, stjernemesser med mere. I nogle områder forsøger man at genoplive disse gamle traditioner, hvor fakkeloptoget må siges at være et hyggeligt og lyst indslag i den ellers mørke januar måned. Dagen markeres dog fortsat i kirker med tekster og salmer der omhandler netop de hellige tre konger.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Vinterferie i februar:

Her er min version af historien bag vinterferien:

Vinterferien var en reaktion på en stigende rejselyst og trang til skiture der bredte sig i løbet af 70'erne. Det blev efterhånden mere og mere upraktisk eftersom at flere og flere børn blev taget ud af skolen for at tage på vinterferie med familien, og da børnene ikke havde ferie fra de kom tilbage fra juleferien og helt indtil påskeferien nogle måneder senere, blev der efterhånden indført vinterferier rundt omkring i Danmark.

Noget særligt påfaldende ved vinterferien er, at man i Danmark ikke er enige om hvornår ferien afholdes, da de danske kommuner har afholdt vinterferien i enten uge 6, 7, 8 eller 9, hvilket muligvis kan skyldes at vinterferien ikke blev indført over hele landet på én gang. De første kommuner fik vinterferier i løbet af 70'erne, men de fleste kom først med i løbet af 80'erne, hvor nogle ganske få kommuner først fik det i løbet af 90'erne. På Fyn har man hidtil holdt vinterferie i uge 8, men i år (2015) er det blevet besluttet at Fyn nu holder vinterferie i uge 7, hvorfor det nok er den mest populære vinterferieuge.

(Hovedkilde: www.uvm.dk)

Valentinsdag d. 14. februar 2015:

Her er min version af historien bag Valentinsdag:

Valentinsdag er efterhånden blevet en bemærkelsesværdig dag, hvor blomster og chokolade gives til ens udkårne. Dagen er oprindeligt og stadig kendt som en dag dedikeret til kærligheden, og er altid blevet markeret ved at udveksle gaver der kan synliggøre ens kærlighed.

Skjalden

Én af legenderne bag Valentinsdag er, at ingen romerske soldater måtte forlove og gifte sig efter Bud fra Kejser Claudius II. Dette trodsede præsten Valentin, og blev ved med at vie soldaterne. Bevaring af denne smukke skik førte desværre til at præsten blev arresteret, holdt fanget, og til sidst halshugget d. 14. februar. Præsten blev efter sin martyrdød udnævnt til helgenen Sankt Valentin, som altså fortsat lægger navn til denne kærlighedsdag.

(Hovedkilde: www.wikipedia.dk)

Fastelavn d. 15. februar 2015:

Her er min version af historien bag Fastelavn:

Fastelavn er oprindeligt indledningen til en 40 dage lang faste, som var en del af forberedelsen til påske. Fastelavn blev derfor lidt af festlighed, for her udnyttede mange muligheden for at nyde alle de lækkerier der snart ville blive forbudt i over en måned.

Mange år senere forsvandt fasten, men alle samfundslag fortsatte med at fejre fastelavn på hver deres måde med udklædninger, lege og festligheder, samt nabobesøg.

I dag er det primært en festdag for børnene med kreative udklædninger og slå katten af tønden for at krone en kattekonge og kattedronning. Den festlige dags højdepunkter har heldigvis ændret sig, da det ikke længere er en levende kat der gemmer sig i tønden indtil den kan stikke af når bunden på tønden ryger ud, og værre endnu var det endda for gåsen der blev hængt op og slået på indtil hovedet røg af. Et andet og mere roligt bevaret element er fastelavnsriset. Engang bestod det af helt friske grene med de første knopper, så man kunne "rise" pigerne for at sikre deres frugtbarhed. I dag tjener de kreative og flotte fastelavnsris vist mere et festligt formål, men hyggeligt er det da.

Fastelavnsboller er endnu et element vi ikke vil undvære, og stammer tilbage fra fasten, hvor mel altså var én af de forbudte ingredienser, som blev nydt i stor stil i form af de lækre boller inden fasten satte ind. Så at have maven fuld af fastelavnsboller er en gammel skik. Det samme er at besøge naboer i sine fine udklædninger og synge et nok lidt nyere vers:

"Boller op, boller ned,
boller i min mave.
Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballede."

(Hovedkilde: www.folkekirken.dk)

Sommertid d. 28.-29. marts 2015:

Her er min version af historien bag sommertid:

Sommertid ligger i år natten mellem d. 28. og d. 29. marts, og vi skal derfor huske at stille urene en time frem. Denne faste årlige lille ændring giver bedre udnyttelse af sollyset, og giver også lyse

Skjalden

sommeraftner, men til gengæld er der flere der, i hvert fald i de første par dage, bruger en del energi på at vende sig til tidsforskydelsen.

Sommertid er ikke et internationalt fænomen, men til gengæld er det begrænset til ca. en tredjedel af verdens befolkning, og disse er ikke engang enige om hvorfra og –til sommertiden går. Det kan dog skyldes at solens bane ser anderledes ud i andre lande. I Danmark har vi skiftet til sommertid rimelig fast lige siden 1916, men igennem tiden er der kommet mange argumenter for hvorfor det eventuelt skal afskaffes igen.

(Hovedkilde: www.videnskab.dk)

Palmesøndag d. 29. marts 2015:

Her er min version af historien bag Palmesøndag:

Palmesøndag er den første dag i påskeugen, som er fyldt med både sorger og glæder.

På denne dag sendte Jesus sine disciple ind i byen Betfage for at hente det æsel, som han efterfølgende red ind i Jerusalem på, for sådan var det jo blevet forudsagt. Nyheden om at Jesus, Davids søn, kom til byen bredte sig, og jøderne lagde deres kapper på jorden og viftede palmegrene i luften for at hylde Jesus som profet.

På dagen besøgte Jesus også tempelpladsen, hvor der som altid stod en del handlende. Jesus blev så rasende, at han væltede boderne og sendte de handlende bort, for templet var et bedehus, og ikke en røverkule. Herefter helbredte han blinde og lamme; til stor frustration for ypperstepræsterne og de skriftekloge. På det her tidspunkt var Jerusalem under den romerske magt, hvilket man især oplevede ved at romerne havde indflydelse på de højeste stillinger i byen. Romerne i Jerusalem havde til opgave at holde ro og orden, så de frygtede altid oprør blandt folket, hvilket Jesus kunne bidrage til, så de ønskede ham fjernet.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Aprilsnar d. 1. april 2015:

Her er min version af historien bag Aprilsnar:

Aprilsnar har eksisteret i Danmark og Tyskland siden det 17. århundrede, og bunder i to elementer. For det første er det danske vejr også i drillehumør, da det hurtigt kan skifte mellem det lune forår og det kolde snevejr. Og for det andet er man måske blevet inspireret af middelalderens hofnar, som også altid var i drillehumør, og oven i købet måtte drille alle; lige fra den simple bonde til den høje konge.

Aprilsnaren består typisk af godmodige drillerier i form af falske og uskyldige løgnhistorier. Drillerierne foregår gerne mellem venner, men også mange medier er efterhånden kommet med på spøgen. En del af aprilsnaren er altid at afsløre spøgen, samt bevare den gode stemning, hvilket også var en del af aprilsnaren tilbage i 1700-tallet. Dengang var spøgen at få nogen til at "løbe

Skjalden

april" hvor de skulle kaste sig ud i et ærinde, og man i det øjeblik de begav sig afsted råbte "Aprilsnar"; ligesom i dag når offeret har "købt" den usandsynlige historie.

(Hovedkilde: www.danskkultur.dk)

Skærtorsdag d. 2. april 2015:

Her er min version af historien bag Skærtorsdag:

På det vi i dag kender som skærtorsdag samledes Jesus med sine disciple om det jødiske påskebord, hvor Jesus delte brød og vin ud som sit legeme og blod. Dette måltid adskilte sig dog, for Jesus vidste hvad der skulle ske i løbet i de næste dage, og at det derfor var deres sidste måltid sammen. Den sidste nadver hvor Jesus bryder brød og vin, Jesu legeme og blod, ses stadig ved nadveren til hver gudstjeneste rundt om i kirkerne.

Efter måltidet vaskede Jesus sine disciples fødder. Det var en påfaldende gestus, da Jesus stod højere end sine disciple, så de burde egentlig vaske hans fødder. Det er også efter denne gestus at dagen fik sit navn, da skær er et gammelt nordisk ord for ren.

Samme aften besøgte Jesus med sine tolv disciple Getsemane Have, hvor Jesus satte sig for at bede; i frygt for det der snart skulle ske. Judas havde inden denne dag opsøgt ypperstepræsterne og de skriftkloge, og aftalt en pris for hans forræderi. Snart kom en skare af mænd med sværd, og de vidst at Jesus var den mand Judas kyssede. Judas hilste nu Jesus med et kys, hvorefter Jesus blev taget til fange; forrådt for tredive sølvpenge. Denne ugerning angrede Judas dog i en sådan grad, at han senere hængte sig selv i selv samme have.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Langfredag d. 3. april 2015:

Her er min version af historien bag Langfredag:

På Langfredag blev Jesus udleveret til Statholderen Pilatus for at blive dømt. På denne festdag i byen, det var jo stadig påske, plejede Statholderen dog at løslade en fange efter folkets ønske, så han satte valget mellem Jesus eller en berygtet fange ved navn Barabbas.

Ypperstepræsterne og de skriftkloge ønskede Jesus dømt, så de overtalte de fremmødte med penge og trusler til at vælge at Barabbas skulle løslades. Pilatus vaskede i offentligheden sine hænder og fralagde sig dermed skylden for den kommende død Jesus måtte lide.

Jesus blev udleveret til korsfæstelse, dømt til døden. Først blev han tortureret med piskeslag, og hånet med en flettet tornekrone fordi han blev kaldt jødernes konge. Jesus bar også selv sit eget kors igennem byen og hele vejen ud til Golgata, Hovedskalsted, hvor han blev korsfæstet mellem to røvere. Ved korsfæstelsen hang navn og forbrydelse over de dømtes hoveder, så over Jesus stod der INRI, som betyder "Jesus Kristus, jødernes konge".

Skjalden

Korsfæstelsen var en langsom kvælningsdød, hvor de dømte blev tilbudt væske, men Jesus tog ikke imod det. Han hang på korset i ni timer inden han opgav ånden, som der står i biblen, hvorefter forhænget i templet flækkedes og jorden skælvede - sandelig var han Guds søn, sagde vagterne.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Påskedag d. 5. april 2015:

Her er min version af historien bag Påskedag:

På påskedag, tredjedagen, besøgte to kvinder Jesu grav for at salve ham, men her mødte de i stedet en engel. Han fortalte kvinderne, at Jesus var opstået og var gået i forvejen til Galilæa. Englen bad dem gå til Jesu disciple og fortælle dem om det der var sket. Kvinderne var både glade og skræmte, men på vej væk fra graven, kom Jesus imod dem og hilste dem godmorgen. Dette fejres stadig som en stor festdag!

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Anden påskedag d. 6. april 2015:

Her er min version af historien bag 2. påskedag:

På denne dag møder Jesus igen sine disciple. De kan ikke altid genkende ham, men han genkender dem, følger dem i deres liv, og giver sig også til kende for dem.

Anden påskedag er slutningen på påskeugen, som er den største kristne fest. Vi fejrer stadig den festdag, men for mange bliver påsken nok aldrig så stor en begivenhed som julen. Til gengæld har de mange ligheder med samling af familien, dele det store påskebord og give hinanden små gaver i form af påskeæg.

Påskens udmøntning i de danske hjem har ændret sig lidt igennem tiden. Jeg tror at vi alle har pustet hønseæg for bagefter at male dem, samt givet lækre chokoladepåskeæg til børn og barnlige sjæle. Men chokoladepåskeæg er en lidt nyere tradition, hvor pyntede hønseæg er en meget gammel skik, som måske har rødder helt tilbage fra fasten (se historien om fastelavn), hvor æg også var en af de forbudte ingredienser, hvorfor de blev nydt med så stor glæde ved påsken hvor fasten sluttede. Der er nu heller ikke langt fra påskeæg til kyllinger og den gule farve der præger påskepynten i denne tid, men at haren også hører med skal vi måske finde forklaringen på i Tyskland, hvor påske uden påskeharen er lige på utænkeligt som jul uden julemanden.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Tysklands besættelse d. 9. april 2015:

Her er min version af historien bag Tysklands besættelse:

En tidlig forårmorgen d. 9. april 1940 angreb tyske styrker Danmark rundt omkring i landet. De danske styrker forsøgte at bekæmpe den indtrængende magt, men inden for ganske få timer lød det

Skjalden

fra kongen at al modstand skulle indstilles, og at der skulle bevares ro og orden. Tyskland havde nemlig givet Danmark et ultimatum: Overgivelse eller hensynsløs nedkæmpelse af de danske styrker. Danmark var stærkt i undertal, og da Danmark også blev lovet bevaring af den danske integritet og politiske system, samt at Sønderjylland ikke igen skulle tilknyttes Tyskland, gik man med til den tyske besættelse.

Besættelsen er senere blevet kaldt en fredsbesættelse, for Tyskland var egentlig kun interesseret i at komme op til Norge, hvis placering og lange kyststrækninger var det sande mål. På trods af at Danmarks hverdag på mange måder kunne fortsætte som den plejede, så påvirkede denne unikke situation selvfølgelig stadig. Blandt andet var meget af Danmarks eksport til Tysklands fjender nemlig blevet standset, og i stedet sendt til Tyskland mod andre ydelser, så økonomien led hårdt under fredsbesættelsen. Og selvom magtfordelingen i Danmark i princippet var uforandret, så var det alligevel nok de færreste der ønskede tysken i landet.

(Hovedkilde: www.danmarkshistorien.dk)

Arbejdernes internationale kampdag d. 1. maj 2015:

Her er min version af historien bag arbejdernes internationale kampdag:

I slutningen af 1800-tallet var der over det meste af den vestlige verden en stor arbejdende underklasse, som arbejdede under dårlige forhold med lange arbejdsdage og meget lidt i løn, hvilket også betød dårlige leveforhold i de private hjem. Efterhånden blev det for meget for arbejderne, og de organiserede d. 1. maj 1890 i flere lande den første demonstration for en otte timers arbejdsdag. Det blev en stor succes, og den er blevet gentaget stort set lige siden; også i Danmark.

I Danmark mødes mange rundt omkring i parker og lignende for at høre forskellige taler, og selvom det reelt ikke er en fridag, så har mange alligevel fri til at deltage i de nævnte arrangementer. Formen og indholdet for 1. maj har ændret sig igennem tiden, men dagen fejres troligt hvert eneste år; især i de større byer.

(Hovedkilde: www.videnskab.dk)

Store bededag d. 1. maj 2015:

Her er min version af historien bag Store Bededag:

Tilbage i 1686 indførte biskop Hans Bagger tre faste- og bededage, hvor præsterne bad for fred, og folket fastede lige indtil gudstjenesterne sluttede på bededagene. Man måtte heller ikke arbejde på disse bededage, så bagerne bagte hvedeknopper aftenen før så de kunne spises lune, inden kirkeklokkerne ringede bededagen ind.

I dag er der kun en enkelt af disse bededage tilbage, men vi nyder stadig de lune hveder enten aftenen før eller på selve bededagen, da der i dag heller ikke længere fastes på denne dag.

Skjalden

Det er dog fortsat en helligdag, så mange har faktisk også haft fornøjelsen af at deltage i en konfirmation på bededagen.

(Hovedkilde: www.folkekirken.dk)

Majkat d. 1. maj 2015:

Her er min version af historien om Majkat:

D. 1. april er en fælles drilledag i Danmark, som blandt andet markerer vejrets drilskhed. D. 1. maj er det igen tid til godmodigt at drille hinanden, men denne gang for at indikere at vejret nu endelig er til at regne med.

Navnet Majkat, eller majmånedskat, stammer fra den gamle overtro, at katte der er født i maj ser dårligt.

(Hovedkilde: www.danskkultur.dk)

Danmarks befrielse d. 5. maj 2015:

Her er min version af historien bag Danmarks Befrielse:

Efter fem lange år kom dagen endelig! Tyskland overgav sig d. 4. maj 1945 om aftenen, så fra d. 5. maj tidlig morgen var Danmark atter et frit land uden besættelse. Det var en stor festdag, og kongens bevægende tale til folket er stadig kendt for mange.

Efter denne glædens dag fulgte desværre også en tid, hvor man gjorde op med alle dem som havde samarbejdet med den fremmede magt der alligevel luede i krogene, og der fulgte også en livlig debat om demokratiet og fokus på det videre ledelsesforløb.

Mangt og meget skete i tiden omkring befrielsen, og der er efterhånden færre og færre der kan huske selve begivenheden, men historierne vandrer stadig derude, og dagen markeres fortsat med flag, lys og smukke minder.

(Hovedkilde: www.danmarkshistorien.dk)

Mors dag d. 10. maj 2015:

Her er min version af historien bag Mors dag:

Mors dag er dagen hvor vi forkæler vores mor med blomster og chokolade, og husker på hvor vigtig hun har været for vores liv; og stadig er det! Mors dag fejres altid anden søndag i maj, og det har vi gjort stort set uafbrudt siden traditionen blev indført i Danmark i 1929.

(Hovedkilde: www.videnskab.dk)

Skjalden

Kristi Himmelfartsdag d. 14. maj 2015:

Her er min version af historien bag Kristi Himmelfartsdag:

Det er nu 40 dage siden at Jesus genopstod fra graven efter sin korsfæstelse i påsken, og har i den tid levet som menneske her på jorden blandt sine disciple. På denne dag tog han sine disciple med ud af Jerusalem, og fulgte dem hen til byen Betania hvor han velsignede dem. Efter velsignelsen steg han til himmels og forsvandt i skyerne over dem. Det var en stor glædesdag, for selvom Jesu tid på jorden som menneske var slut, var han nu faret til himmels som Guds søn.

Kristi Himmelfartsdag ligger altid på en torsdag 40 dage efter påske, og er i dag fortsat en helligdag hvor mange også bliver konfirmeret.

(Hovedkilde: www.folkekirken.dk)

Pinsedag d. 24. maj 2015:

Her er min version af historien bag Pinsedag:

Jesu disciple og andre er samlet i et hus i Jerusalem, hvor lyden som fra et kraftigt vindstød pludselig fylder hele huset. Tunger som af ild viste sig for dem og satte sig på hver enkelt af disciplene, fyldte dem med Helligånden, og de kunne tale andre tunger. De sprog de talte afhang af hvad Helligånden indgav dem at sige. De forstod ikke selv det de sagde, men de andre forsamlede kunne genkende deres eget sprog i blandt dem.

Denne begivenhed var udførelsen af det løfte Jesus gav sine disciple inden han fór til himmels for ti dage siden (se Kristi Himmelfartsdag), nemlig at han ville vende tilbage i en ny form: Helligånden. Dette fejrer vi stadig i kirken søndagen ti dage efter Kristi Himmelfartsdag.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

2. pinsedag d. 25. maj 2015:

Her er min version af historien bag 2. pinsedag:

Pinsen handler om Helligåndens komme til jorden, men 2. pinsedag var faktisk ikke en helligdag i mange år. Det kom først omkring 1000-tallet hvor man var begyndt at bruge tid på at døbe folk i pinsen, og dermed havde brug for en ekstra helligdag til påmindelse om hvad den første pinsedag egentlig betød og hele troen der var tilknyttet, som jo var Helligåndens gave til den kristne.

På mange måder gælder det samme princip for 2. pinsedag som for 2. påskedag og juledagene, nemlig at påsken, pinsen og julen er for store begivenheder til kun en enkelt dag. Den anden helligdag bruges derfor til at begribe hvad der er sket dagen før og hvilken indflydelse det har; som ved pinsen er muligheden for at leve som kristne og grundlægge kirker.

(Hovedkilde: www.bibelselskabet.dk)

Skjalden

Fars dag d. 5. juni 2015:

Her er min version af historien bag Fars Dag:

Først kom Mors Dag til Danmark i 1929, men der skulle gå yderligere seks år før Fars Dag kom til Danmark i 1935. Man er ikke i tvivl om at inspirationen kom fra Mors Dag, men faderens mærkedag er vidst aldrig blevet helt så populær og har vidst aldrig slået helt så meget igennem. Der er dog stadig masser af fædre der lige bliver lidt ekstra forkælet på denne dag, som i øvrigt også er Grundlovsdag.

(Hovedkilde: www.videnskab.dk)

Grundlovsdag d. 5. juni 2015:

Her er min version af historien bag Grundlovsdag:

Grundlovsdagen ligger altid på d. 5. juni, og er markeringen af ikrafttrædelsen af den første danske grundlov; nemlig Junigrundloven af 1849. Grundlovsdag er en national mærkedag hvor der flages og afholdes politiske møder. Det er ikke længere en helligdag og det er som udgangspunkt heller ikke længere en fridag, selvom der dog stadig er arbejdspladser der holder lukket på denne dag, og det samme gælder de fleste institutioner som nyder en fridag.

(Hovedkilde: www.denstoredanske.dk)

Valdemarsdag d. 15. juni 2015:

Her er min version af historien bag Valdemarsdag:

Danske korstogsfarere var med deres konge i spidsen rejst til Estland for dels at omvende de hedenske estere, og dels at forbedre Danmarks søhæredømme. Dette førte selvfølgelig til kampe mellem esterne og Kong Valdemar II Sejrs mænd, men ved kampen d. 15. juni 1219 så det sort ud for danskerne, hvorfor de bad til Gud for hjælp. Deres bønner blev hørt da Gud sendte det velkendte røde flag med det hvide kors i midten ned midt i kampens hede. Synet af dette mirakel indgød så stor en glæde og tro, at de danske korstogsfarere vandt slaget.

Myterne omkring hvordan Dannebrog endte hos danskerne er mange, og er nok ikke blevet færre eftersom at legenden først blev skrevet ned mange år senere. Uanset hvordan flaget endte i de danske hænder, stod flaget først i spidsen for den danske hær, siden for den danske konge, og endelig endte flaget med at repræsentere hele Danmark og er i dag faktisk også det ældste nationalflag i verden.

Navnet Dannebrog stammer helt tilbage fra vikingetiden, hvor Danebroge (danernes klæde) var navnet på vikingernes hærflag som samlede mændene til kamp. Dengang var flaget også rødt, og var pyntet med en sort ravn; som symbol for Odins sorte ravn fra den nordiske mytologi som var vikingernes tro. Navnet til det gamle hærflag blev altså brugt igen til flaget fra kampen i Estland. Flaget var fortsat rødt, men nu med et hvidt kors i stedet for raven, og nu flager Dannebrog for hele Danmark og ikke kun for de kæmpende.

Skjalden

(Hovedkilde: www.danskkultur.dk)

Sankt Hans dag d. 24. juni 2015:

Her er min version af historien bag Sankt Hans Dag:

Sankt Hans er den lidt fordanskede udgave af helgennavnet for Johannes Døberen fra den kristne tro. Johannes Døberen var fætter til Jesus, og var født et halvt år før Jesus, altså d. 24. juni, og det er ham vi fejrer. Foruden familierelationen markerede Johannes Døberen sig også ved at være ham der døbte Jesus.

I Norden især mente man også at midsommerens nætter indeholdte mystiske og magiske naturkræfter, både gode og onde, og det store Sankt Hans-bål skulle hjælpe med at holde det onde væk. I Tyskland brændte man "vinteren" af på midsommerbålet i form af en figur, og det har muligvis været inspirationen bag heksen øverst på det danske Sankt Hans-bål. Bloksbjerg, som jo er bjerget vi tænker at sende heksene hen, ligger også i Tyskland, og var i følge folketroen samlingsstedet for de tyske hekse på Valborgsaften (natten før d. 1. maj). En anden nordisk påvirkning af dagen kan ses ved, at vi tænder bålet om aftenen på d. 23. juni; altså aftenen før Sankt Hans Dag, ligesom vi fejrer julen før juledag.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Sommerferie fra d. 26. juni 2015:

Her er min version af historien bag sommerferien:

Sommerferien starter for alle danske skolebørn i år d. 27. juni, og fortsætter derefter i seks uger. Der har igennem en længere tid været en spændende debat om hvorvidt man skal flytte skolernes sommerferie så den altså først begynder i løbet af juli. Det helt store argument er vejret, som ofte viser sig fra sin varmeste side i løbet af august, hvor børnene altså vender tilbage til skolebænken. Skolernes ferier har endnu ikke rykket sig synderligt igennem årene, men debatten rumler stadig derude.

Uanset er der nok ikke meget der kan tage modet fra de glade børn, som slutter det lange skoleår af med den velkendte sang Ferie ferie ferie:

Ferie, ferie, ferie,
slap nu af, du har fri,
og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi,
den vil skinne, til ferien er forbi.

Danmarks udsendte d. 5. september 2015:

Her er min version for historien bag Danmarks udsendte:

Skjalden

Dagen er en national flagdag her i Danmark, og blev første gang højtideligholdt i 2009. På dagen hædrer vi de personer som er eller har været udsendt af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

På dagen for de danske udsendte, lægges der kranser ved monumentet på Kastellet, der afholdes en mindegudstjeneste for Danmarks faldne i Holmens Kirke, og der afholdes en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads. Til sidst er der reception for årets udsendte, afholdt af Folketinget. Foruden dette officielle program i København, afholdes der også flere lokale arrangementer rundt omkring i Danmark.

(Hovedkilde: www.fmn.dk)

Høstfest i september og oktober 2015:

Her er min version af historien bag Høstfesten:

Høstfesten var engang en stor årlig og næsten overdådig fest der blev afholdt på de mange gårde, efter at høsten var afsluttet i september og oktober. Høstfesterne er efterhånden blevet færre og færre, og mange steder er de helt forsvundet, hvilket nok skyldes at høsten ikke længere involverer så mange mennesker som tidligere; hele bondemandens familie, naboer samt alle piger og karle på gården.

Høstfesten bliver dog stadig fejret i kirkerne i stor stil! Der synges smukke efterårs- og høstsalmer, og kirkerne er gerne pyntet op med neg og efterårsplanter, og det er også den eneste gang at der i kirkerne er offergang med frugt, saft, brød og andre afgrøder; enten fra egen avl eller fra den lokale købmand. Høstgudstjenesterne bærer også ofte præg af en stor takke til Gud for det daglige brød.

(Hovedkilde: www.danskkultur.dk)

Efterårsferie i uge 42 2015:

Her er min version af historien bag Efterårsferien:

Efterårsferiens historie starter tilbage i starten af det 20. århundrede, hvor børnene fik fri af praktiske årsager. Her hen på efteråret var kartoflerne nemlig ved at være klar til at blive gravet op, så kartoffelavlernes børn skulle hjem og hjælpe med høsten. Derfor blev ferien i mange år også kaldt kartoffelferien, også selvom om det nok er de færreste børn der bruger ferien på at grave kartofler op.

(Hovedkilde: www.uvm.dk)

Vintertid d. 24.-25. oktober 2015:

Her er min version af historien om Vintertid:

Sommertiden er ved at være slut, og vi skal have stillet urene en time tilbage. Vintertiden kaldes også for normaltid, da det er den tid vi ville følge hvis vi ikke stillede urene efter sommertid også.

Skjalden

Urene stilles tilbage til vintertid natten mellem lørdag og søndag i den tredje weekend i oktober præcist kl. 3, hvor uret altså stilles tilbage til kl. 2. Vintertiden varer helt frem til den tredje weekend i marts, hvor urene stilles frem til kl. 4 når klokken slår tre natten mellem lørdag og søndag.

(Hovedkilde: www.vintertid.dk)

Halloween d. 31. oktober 2015:

Her er min version af historien bag Halloween:

Halloween er en festdag vi især kender fra USA med uhyggelige græskar og udklædte børn der går fra dør til dør med ordene "Trick og treat". Hele Halloween er især kendetegnet ved de uhyggelige elementer i form af udskårne græskar med lys i, edderkopper i spindelvæv, orange og sorte farver, samt hekse, trolde, skeletter og spøgelser der lurker i mørket. Traditionen ligger også tæt op af de mexicanske dødeskikke, der også knytter sig til Halloween-dagen.

I Danmark er efteråret, og det hele taget anden halvdel af året, ikke præget af helligdage og andre store begivenheder, så måske netop derfor er Halloween blevet mere og mere populært blandt børn og barnlige sjæle som et festligt input i det ellers stille efterår. Den danske udgave af Halloween minder meget om den amerikanske med den lidt uhyggelige udsmykning og festlige kostumer. Vi har allerede fastelavn hvor alle børn klæder sig ud, men til Halloween har mange af kostumerne gerne et mere uhyggeligt præg. Det vil sige at vi i stedet for at se prinsesser og superhelte, så ser vi flere børn som dracula og hekse. Børnene er også stille og roligt begyndt at gå mere rundt fra dør til dør for at sige "Gys eller guf" eller "Dril eller slik".

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Allehelgensaften d. 1. november 2015:

Her er min version af historien bag Allehelgensaften:

Allehelgensaften falder altid på den første søndag i november, og var oprindeligt en dag hvor man fejrede alle helgenerne i den katolske tro. I den danske folkekirke i dag er der primært fokus på de døde. Først og fremmest husker man troens forbilleder i form af helgener, som gerne led martyrdøden for deres tro. Derudover er der fokus på at mindes de døde fra årets gang. I mange kirker læses årets døde op på netop denne dag, og nogle steder er man også begyndt at sætte lys på gravene.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Mortensaften d. 10. november 2015:

Her er min version af historien bag Mortensaften:

Hver helgen har haft hver sin helgendag. Efterhånden er disse helgendage forsvundet her i Danmark, men vi har stadig Mortensaften, som er baseret på Martin af Tours, som efter sin død blev udnævnt til helgen.

Skjalden

Martin af Tours blev tidligt i sit liv kendt som en hellig mand, da han med sit varme hjerte tog sig af syge og fattige, og efter sigende vækkede han også de døde til live igen. Efter en lidt tumult tilværelse efter sin tid i hæren, slog han sig ned i et kloster i Portiers, hvor hans ry som en god og from mand blomstrede. Befolkningen i Tours ville udnævne Martin til biskop, men det var han ikke interesseret i. Han gemte sig derfor blandt gæssene da folk kom for at udnævne ham til biskop, men gæssene skræppede op, og afslørede derfor Martin, som nu blev udnævnt til biskop.

Martin døde flere år senere og blev begravet d. 11. november, som herefter blev udnævnt til hans helgendag. I Norden har vi tradition for at fejre festlighederne aften før, som vi jo også fejrer jul aften før juledag, så i Danmark fejrer vi Mortensaften d. 10. november. Vi har også fordansket navnet, så han her i landet er kendt som Morten Bisp, men vi spiser stadig and eller gås, som Biskop Martin selv påbød det som en hævn over de dyr som afslørede ham i gåsestien.

(Hovedkilde: www.kirstendom.dk)

Første advent d. 29. november 2015:

Her er min version af historien bag Første advent:

Den første advent ligger altid fire søndage før juleaften, og er en del af nedtællingen til juleaften og Jesu fødsel. Første advent adskiller sig i særlig grad fra de resterende adventssøndage, da den også markerer begyndelsen på et helt nyt kirkeår.

Som en del af adventstiden, tændes der hver søndag ét lys mere i adventskransen, indtil alle fire lys er tændt og julen er nær. I dag er der dog mange som vælger at tænde alle lysene i adventskransen hver søndag, for at undgå det lidt ellers rodede udtryk med skæve lys. Uanset er adventskransen dog altid bygget op omkring de fire lys for de fire adventssøndage.

(Hovedkilde: www.folekirken.dk)

Anden advent d. 6. december 2015:

Her er min version af historien bag Anden advent:

Lilla er adventstidens farve, som man også ser det i rigtig mange adventskranse, selvom rød dog er ved at være lige så almindeligt; hvis ikke mere populær. Lilla er adventsfarven, da advent oprindeligt var en tid for faste, så man kunne gøre bod og forberede sig på den store julefest der snart ville komme.

Man fastede også før påsken, kirkens største fest, for både sjæl og krop skulle jo forberede sig på det kristne budskab. Tanken er at når man undværer noget godt i så lang tid, styrker man længslen efter festen og opmærksomheden om julens budskab.

(Hovedkilde: www.filkekirken.dk)

Skjalden

Tredje advent d. 13. december 2015:

Her er min version af historien bag Tredje advent:

Tredje advent falder i år på d. 13. december, som er Luciadag; én af de få helgendage vi har tilbage i Danmark, som altså knytter sig til helgeninden Lucia. Hun valgte i en ung alder at lade sig døbe og blive kristen, og forlod dermed sin romerske tro. Dette endte med at blive et meget farligt valg, for efter at mange kristne havde nægtet at ofre til kejseren som en gud (kristne accepterer kun én gud), kom en ny lov der forbød folk i at være kristne, hvorfor mange skjulte sig i byens katakomber. Lucia ville hjælpe sin medkristne, så om aftenen bandt hun en krans om hovedet med lys i, og bar mad ud til dem der levede i skjul. Det var et farligt liv der ville koste hende livet hvis hun blev fanget.

Lucias mor bliver meget syg, så hun bad ved den hellige Agathas grav og afgav et løfte om at vie sit liv til Jesus Kristus og leve i kyskhed resten af sit liv hvis moren blev rask. Mirakuløst blev moren rask, og Lucia holdt sit løfte. Det var ikke velset i sin velhavende familie at hun gav alle sine rigdomme til de fattige, men de sande konsekvenser ramte efter at hun afviste ægteskab med den mand familien havde valgt til hende, da han efterfølgende angav hende til myndighederne. Lucia blev i første omgang dømt til at skulle leve resten af sit liv på et bordel, men da de skulle føre hende derhen kunne de ikke flytte hende. De dømte hende nu til døden på bålet, men flammerne ville ikke røre hende. I frustration tog dommeren til sidst sit svær og stak det hende; hun døde d. 13. december.

Denne ellers frygtelige historie mindes vi hvert år på Lucias dødsdag, som stadig påvirkes af hendes historie.

Lucia siges at være en ung smuk pige med langt lyst hår, hvorfor den forreste pige i Lucia-optøget gerne har langt lyst hår. Og hun bærer også kransen med lys i håret, som Lucia gjorde det for at finde rundt i byen i mørket. Hendes navn betyder også lys, så lys er hovedelementet i det årlige optog og hele det budskab det bringer med sig.

Lucia bar som nævnt mad ud til sin medkristne, så mange steder forbindes dagen også med mad; især Luciabrød.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Fjerde advent d. 20. december 2015:

Her er min version af historien bag Fjerde advent:

Julen fejres af mange igennem hele december, og især familien er i højsædet. Det er dermed en oplagt tid til hjemlige sysler og historier. Især historierne har igennem tiden og afhængigt af hjemmene haft forskellige udtryk. I nogle hjem har Juleevangeliet været et fast indslag, og i andre har der været Peters Jul der stod på programmet. Andre læser højt af én af de mange julekalenderbøger man kan købe, eller andre spændende julebøger fyldt med nisser og julehygge. For langt de fleste er én eller anden udgave af en fjernsyns-julekalender også et fast punkt på dagsordenen.

Skjalden

Alle historier - fortalte som læste som viste - har alle til formål at fylde den søde ventetid ud indtil juleaften kommer.

(Hovedkilde: www.bibelselskabet.dk)

Lille juleaften d. 23. december 2015:

Her er min version af historien bag Lille juleaften:

Lille juleaften er ikke en helligdag, men i mange hjem er det dagen hvor de sidste juleforberedelser klares. De sidste gaver pakkes ind, juletræet pyntes, og mest af alt glæder man sig til den store dag der venter næste morgen.

I mange hjem er det også dagen hvor børnene kommer hjem til et par dages juleferie med familien, eller holdes i hævd som en rolig familienær aften.

Lille juleaften er i sandhed dagen før dagen.

Juleaften d. 24. december 2015:

Her er min version af historien bag Juleaften:

Juleaften fejres i Danmark d. 24. december som markering af Jesu fødsel. Den fejres som en stor familiefest, og er præget af mange forskellige traditioner som gentages fra år til år.

Én af de faste juletraditioner er den store julemiddag. I dag er der mange udgaver med både and, gås, flæskesteg og kalkun, men engang var grisen i centrum som den vigtigste ingrediens til det store julemåltid. At grisen netop havde så stor en rolle, kan muligvis være en forklaring på hvorfor marcipangrisen blev den traditionelle mandelgave til den der fandt den hele mandel i ris a la manden (www.videnskab.dk).

Apropos den fine franske dessert, så er den faktisk slet ikke så fin og fransk alligevel. Ris a la manden er af dansk oprindelse, og havde egentlig som formål at få risengrøden til strække sig lidt længere, for ris og kanel var engang en ret eksklusiv vare. Ris a la manden slog især igennem under rationeringen under 2. verdenskrig, men nu er den efterhånden blevet en fast tradition i langt de fleste hjem.

Til jul hører sig bestemt også julepynt, hvor et af de klassiske må siges at være det flettede julehjerter. Det er en særlig dansk tradition, som første gang blev lavet i 1860'erne af H. C. Andersen som en gave til H. C. Ørsteds datter Mathilde. I starten var der dog ingen hank på, men efterhånden fik den hank så den kunne komme på juletræet med godter; først på herregårdene, siden til det bedre borgerskab, og til sidst til resten af de danske hjem og andre dele af verden.

(Hovedkilde: www.bibelselskabet.dk)

Skjalden

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul!

Første juledag d. 25. december 2015:

Her er min version af historien bag Første juledag:

Juledag falder altid d. 25. december, og de fleste vestlige lande er enige om at det er Jesu fødselsdag. Her i Danmark fejrer vi det dog aftenen før, som vi også gør det med påsken og pinse. Derfor bruges Første juledag gerne på julefrokoster og familiebesøg i Danmark, hvorimod man i England bruger morgenen på at åbne gaver.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Anden juledag d. 26. december 2015:

Her er min version af historien bag Anden juledag:

Anden juledag er martyrdag, og er dermed også præget af den blodrøde farve. Dagen kaldes også Skt. Stefanus' dag, da han var den første kristne martyr; altså den første kristne der døde for sin tro. Til trods for at denne dag ligger så tæt på jul, så er det stadig martyrernes dag der fylder i kirken på anden juledag, og de hænger faktisk også ganske tæt sammen i historien.

Staffan var nemlig stalddreng og tjener under Kong Herodes, og han var den første som så Bethlehemstjernen. Han skyndte sig ind til kongen og fortalte om stjernen og dens betydning, men kongen, som var ved at spise en stegt hane, sagde at det jo var lige så umuligt som at denne hane ville begynde at tale! I det samme galede hanen "Chritus natus est" (Kristus er født). Kongen blev så vred, at han lod Staffan slå ihjel, og drengen blev altså den først kristne martyr, da denne historie blev forbundet med apostlen Stefanus i middelalderen.

(Hovedkilde: www.folkekirken.dk)

Tredje juledag d. 27. december 2015:

Her er min version om historien bag tredje juledag:

Mange bruger betegnelsen tredje juledag om d. 27. december selvom det slet ikke er en helligdag og derfor faktisk ikke bærer dette navn. Men det har faktisk gjort! Vi har i Danmark faktisk både haft en tredje juledag, tredje påskedag og tredje pinsedag, men i 1770 kom Helligdagsreformen og fjernede disse tredjedags-helligdage. Grunden kunne findes i, at den sande gudedyrkelse, som dagen jo skulle bruges på, snarere blev brugt på "...lediggang og deraf flydende laster...", hvorfor helligdagene skulle afskaffes og i stedet bruges på "...arbejde og nyttig gerning".

Foruden de tredje helligdage blev Helligtrekongersdag, Sankt Hans dag og Allehelgensdag også afskaffet som helligdage, og i stedet markeret i kirken på nærliggende søndage. Andre helligdage blev også afskaffet, nemlig Marie Renselsesdag, Marie Besøgelsesdag og Mikkelsdag, samt taksigelsesfesten for brandens ophør i København som ellers lå på den 23. oktober. Disse helligdage

Skjalden

er nok ukendte for mange af os, men mange markeres altså stadig i kirkerne, og dermed ikke helt glemt.

(Hovedkilde: www.sa.dk)

Nytårsaften d. 31. december 2015:

Her er min version af historien bag Nytårsaften:

Nytårsaften er årets sidste aften, og overgangen fra det gamle til det nye år fejres gerne med familie eller venner.

For mange er det tradition at starte aftenen med at samles om fjernsynet kl. 18, for at høre Regentens nytårstale, som er blevet sendt hvert år siden 1958. Herefter samles man om middagen, hvis udformning varierer fra hjem til hjem. For mange er torsk en fast menu, hvor det i andre hjem er grønlangkål og kålpølser der præger middagsbordet. Uanset er det gerne en tradition at man denne aften gør ekstra meget ud af maden.

Inden det gamle år helt er slut, samles mange igen om fjernsynet for at se den traditionelle udsendelse "90 års fødselsdag", som slutter lige inden rådhusklokkerne ringer det nye år ind. Herefter nydes kransekage og champagne i skønne mængder for at markere den store festlighed.

Nytårsaften rummer gerne masser af fyrværkeri der pryder himlen det meste af dagen, men i sandhed munder ud i et sandt lyshav på det nye års første par timer.

Jeg ønsker jer et dejligt nytår med lige netop jeres traditioner!

Nytårsdag d. 1. januar 2016:

Her er min version af historien bag Nytårsdag:

Nytårsdag, den første dag i året, er den så at sige sande helligdag. På denne dag har man også fri, hvor Nytårsaften faktisk fortsat er en almindelig arbejdsdag for mange.

Dagen i dag er også præget af mange traditioner, hvor man først og fremmest kan nævne det faste indslag med Skihop som sendes i fjernsynet det meste af dagen. Mange bruger også dagen på at pleje deres tømmere mænd fra aftenen før, og så spises der gerne rester fra nytårsbordet, eller også købes og spises der fastfood, hvilket især mange unge som er bosiddende i de lidt større byer gør.

Jeg ønsker jer et godt år 2016.

Søndag:

Her er min version af historien bag Søndage:

Søndage har i den kristne kultur altid været hviledagen hvor man gik i kirke og et langt stykke hen ad vejen ikke måtte arbejde. Det var lidt af en festdag, hvor man gerne gik i kirken i sit fineste tøj

Skjalden

for at lytte til præstens ord og synge de smukke salmer akkompagneret af det rungene orgel. På mange måder holder dette stadig stik, da der hver søndag afholdes gudstjenester rundt omkring i landets kirker, men søndagsgudstjenesterne har ikke længere samme prioritering blandt folk, hvilket da også kan ses ved de ofte ledige pladser i kirken.

Søndage er i den daglige tale ikke betegnet som en helligdag, da de gerne nævnes særskilt som i ”Søn- og helligdage”. Det er stadig en fridag for langt de fleste, men det er altså ikke længere alle der drager til kirke.

(Hovedkilde: www.kristendom.dk)

Skrevet af Birgitte Albæk Henriksen