

Skjalden

Tigeren

Der var engang en cirkuskonge og en cirkusdronning. De havde et rigtig stort og flot cirkus, som de havde rejst verden rundt med, og de var vildt berømte. De havde både heste, elefanter og fugle, flotte artister der kunne lave flotte kunstner i manegen, og klovne der kunne få hele teltet til at grine.

Cirkuskongen og hans dronning synes dog alligevel at der manglede noget - noget der var helt anderledes. Pludselig fik de den ide, at de skulle have en tiger med i deres cirkus som skulle præsenteres i den næste by de kom til. Derfor gik de ud og købte sig et stort bur, og her flyttede så en flot tiger ind.

Tigeren havde en rigtig flot orange og blød pels med sorte striber. Dens øjne var store og runde, men de så hele tiden så triste ud. Hvorfor var tigeren så ked af det? Den burde ellers være så glad og stolt, for den boede i det flotteste cirkus, den skulle rejse verden rundt og så var det også den flotteste tiger som cirkuskongen og dronning nogensinde havde set, så hvorfor var den så ked af det?

Alle håbede på at tigeren ville blive gladere når den kom i manegen, og rigtig kunne vise hvor dygtig den også var. Men lige lidt hjalp det. I manegen hang tigeren med hovedet, og træneren kunne næsten ikke få den stakkels tiger op på det lille plateau, hvor den ellers ville få lækre godbidder. Alle var vildt frustrerede, for rundt omkring i hele byen hang der store plakater som fortalte om cirkuset nye flotte tiger, men når den nu var så ked af det, så kunne den slet ikke optræde.

Træneren prøvede at give den god mad, og dyrepasseren prøvede at give den nyt frisk halm, men tigeren var stadig ked af det. Cirkuskongen og cirkusdronningen gik en tur rundt i deres cirkus; frustrerede over at de ikke kunne finde på noget der kunne gøre tigeren glad. De gik ned forbi dyrene, hvor der både var elefanter, heste og fugle, og de var da alle glade og tilfredse som de sammen stod der med deres hyggelige bure med den gode mad. Her fik cirkuskongen og hans cirkusdronningen en ide til hvordan de kunne gøre tigeren glad.

Den næste dag vågnede tigeren, stadig trist, op i sit ensomme bur, men så fik den øje på noget ude på græsset: En helt ny tiger var kommet til cirkus. Den var næsten lige så flot som den selv med sin bløde orange pels og de sorte striber.

Om aftenen var cirkus fyldt med mennesker som alle var kommet for at se alle dyrenes og artisternes flotte kunstner. Cirkuskongen og cirkusdronningen var begge nervøse for hvordan det ville gå med de to tigere; gad vide om de begge ville være kede af det? Men tigerne trådte stolte ind i manegen, og sammen lavede de flotte kunster - det blev det flotteste show i hele cirkus.